

## **Rapport från Wilpotha – den starka kvinnoby!**

Den 4 februari, Independence day 4 februari 2009, var jag inbjuden att besöka den starka kvinnoby ledd av den karismatiska och starka kvinnan Menike Karunawathie.

Tillsammans med vår lokala ”expert” Harshani Samarajeewa och vår chaufför påbörjade vi resan till Wilpotha beläget ca 100 km nordost Colombo. Alla våra besök är väl planerade och det finns ett program för dagen. Problemet är att vi nästan aldrig vet något om programmet. Den här dagen kom att bli extra lång med besök även i två grannbyar. Vi gjorde ett kortare stopp i Chilaw för att köpa den glass som numera blivit tradition. Det blir ett hundratal strutar, och ett antal plastlådor med mjukglass som stoppas ner i en tidigare införskaffad isolerad låda. Väl framme i byn, efter flagghisning och välkomsttal är det glassutdelning, vilket är ett mycket uppskattat inslag i de formella ritualerna. Till de obligatoriska uppgifterna hör också att dela ut gåvor till förskolebarnen. Allt detta är väl organiserat och min uppgift är bara att dela ut presenten som denna gång bestod av ett par skor och någon skolbok. Detta är alltid mycket trevligt och uppskattat av så väl barnen som deras föräldrar.

Nu fick vi veta att vi skulle vidare till en annan förskola för en liknande ceremoni. Det visade sig att detta var en muslimsk skola ca 10 km från Wilpotha. Här var ca 40 barn med föräldrar samlade. Efter ceremoniella välkomsttal och presentationer var det tid för barnen att genomföra ett rollspel. Det är en mycket vanlig pedagogisk metod att använda teater och rollspel i utbildningssyfte. Det är alltid lika trevligt att se de engagerade barnen i sina olika roller utklädda till fåglar, blommor och den farliga jägaren. De nervösa ledarna och stolta föräldrarna är lättade då föreställningen är över och applåderorna rungar. Nu var det hög tid för glassutdelning och därefter min tur att sedvanligt dela ut de i förväg ordninggjorda gåvorna. Vi hann också vara med på invigningen av en karusell. Efter två timmar närmade besöket sitt slut. Det var mycket intressant att besöka en skola med enbart muslimska föräldrar och barn.

Nu börjar den värsta dagshettan att lägga sig och eftermiddagen känns något svalare. Vi åker ytterligare några kilometer till en tamilsksdominerad förskola. Välkomstceremoni med blommor och ett kort tal, för nu börjar resterande glass bli i flytande form. Trots det så blev den mycket uppskattad. Mer rollspel, som denna gång kom att handla om samarbete, lagarbete och att hjälpa varandra att nå uppsatta mål. Här skulle man tillverka en drake och kunna bli fri som draken och flyga mot nya höjder. Till en början stötte man på problem när var och en ville gå sin egen väg. För att bli fri som draken måste man lära sig samarbeta och lagarbete.

Även här fick jag agera prisutdelare. Nu börjar klockan bli sen eftermiddag, vi är varken hungriga eller törstiga för vi blir väl serverade på alla sätt, men trots allt så tar dagen på krafterna. På vägen tillbaka till Colombo får vi två extra passagerare i form av en höggravid kvinna och hennes mor. Uppgifterna varierar! Efter att lämnat av Harshani blir jag hemskjutsad till hotellet för en uppfräschande dusch. Med en skön känsla av att man har fått upplevt en massa spännande saker men samtidigt på något sätt gjort rätt för sig även denna dag, Independence day 4 februari 2009, slumrar man till i kvällssolen.

**Kjell Arvidsson**

Vice Ordförande